

# Een heerlijke man... met een prijskaartje



**Elisa (41):** "Mijn man overleed vorig jaar in juni, na een ziekbed van anderhalf jaar. We waren vanaf mijn zeventiende samen, hij was mijn eerste echte liefde. We hadden geen kinderen. Zodra we wisten dat hij niet meer beter zou worden, hebben we samen een intensieve, waardevolle periode beleefd waarin we afscheid namen van elkaar. Ik was niet bang om alleen achter te blijven, er kwam een vreemde kracht over me waardoor ik voelde dat ik door moest gaan. Voordat hij stierf hadden we nog gesproken over hoe het leven voor mij verder zou gaan. Hij sprak de wens uit dat ik weer gelukkig zou worden. Het was fijn om dat uit zijn mond bevestigd te krijgen. Het verbaasde me dat ik al vrij snel na zijn overlijden weer seks wilde. De laatste periode was dat met mijn man niet meer mogelijk geweest, hij was er te ziek voor. En we haalden genoeg bevrediging uit lieve knuffels. Maar toen zelfs die er niet meer waren, merkte ik dat ik weer helemaal bevredigd wilde worden, met alles erop en eraan. Na een halfjaar bleek dat het mogelijk was. Een relatie wil ik niet, daar ben ik nog niet aan toe, maar seks wil ik wel. Ik ben echter niet actief op zoek gegaan, ik wilde niet zomaar iemand van de straat plukken, bij wijze van spreken. Het idee om een gigolo te huren, kwam heel toeval-

lig op mijn pad. Ik was op zoek naar een vakantie voor alleenstaanden, toen ik op internet aan de zijkant een kleine advertentie zag staan waarin het woord 'geniet' stond. Ik klikte er meteen op en zag toen dat het een site van een gigolo was. Dit wekte mijn interesse. Een week of zes kwam ik regelmatig terug naar de site om te volgen wat er allemaal op stond. Ik kreeg kriebels in mijn buik en dacht toen: ach, ik ga het gewoon doen!"

## Opwindend

"Ik vond het heel spannend. Toen ik de gigolo mailde, kreeg ik snel een mail terug. Diezelfde dag mailde hij dat er 's avonds een afspraak van hem was uitgevallen. Als ik het al zo snel aandurfde, wilde hij best naar mij toe komen. Maar die mail zag ik pas de volgende dag. We hebben heen en weer gemaïld, waarbij hij ook foto's van zichzelf stuurde, en in mijn hoofd zag ik het al helemaal gebeuren. Zijn woorden waren zo opwindend, dat ik de volgende dag al met hem heb afgesproken. Ik wilde niet in een hotel afspreken, dat vond ik raar. Thuis op mijn gemak leek me beter. Maar dan zou ik me letterlijk en figuurlijk blootgeven. Een man in mijn huis, ik wist niet hoe ik daarop zou reageren na het overlijden van mijn man.

De avond dat hij kwam was ik zenuwachtig. Ik liep maar heen en weer door het huis. Toen de bel ging, wist ik dat hij voor de deur stond. Ik gaf hem een hand en we gaven elkaar drie zoenen. Eerst dronken we koffie. Omdat ik in de mail al had aangegeven dat ik sinds een halfjaar weduwe was, sneed hij zelf het onderwerp aan. Dat was best emotioneel voor me. Ik heb niet zoveel ervaring met verschillende mannen, omdat ik vanaf mijn zeventiende bij mijn man ben geweest. Maar hij bleek een kei. Hij zei de juiste woorden, wist me een vertrouwd gevoel te geven en hielp me snel over mijn onzekerheid heen. Eerst hield hij voorzichtig mijn hand vast, daarna sloeg hij een arm om me heen. Hij stelde voor me eerst te masseren met mijn ondergoed nog aan, maar zover is het niet meer gekomen. We zijn naar mijn slaapkamer gegaan waar we eerst met kleren aan tegen elkaar aan stonden. Het voelde al zo fijn om zijn armen om me heen te voelen. Daarna kleedden we elkaar uit en hadden we seks. Ik heb niet aan mijn man gedacht, gelukkig was de gigolo wat betreft uiterlijk totaal anders. Ik sloot me die eerste keer toch wel een beetje af. Toch was het zo fijn dat ik nog een keer afsprak. Die tweede keer kende ik hem natuurlijk iets beter en kon ik me

meer laten gaan. Toen kwamen er wel veel gevoelens bij me los en moest ik even huilen. Toch heb ik me geen moment schuldig gevoeld over het feit dat ik weer seks wilde. Ik heb heel bewust gekozen om weer aandacht te krijgen, meer niet. Ik merkte wel dat het echt Renés vakgebied is, dat hij er vaker mee bezig is. Hij voelde precies aan wat ik fijn vind. Ik vond het behoorlijk bizar dat hij drie uur lang een erectie kon hebben, dat had ik niet eerder meegemaakt. Het enige gênante vond ik de betaling op het einde. De eerste keer waren we samen onder de douche gegaan. Ik ben er iets eerder onderuit gegaan, deed mijn badjas aan en terwijl hij weer in zijn kleren schoot, heb ik het geld op tafel gelegd. Dat vond ik echt bizar, ook al wist ik dat het erbij hoorde. Na drie keer heb ik niet meer met hem afgesproken. Ik had de behoefte en die is nu even weg, ik ben nu erg druk om mijn leven weer helemaal op de rails te krijgen na het overlijden van mijn man. Maar wellicht komt dat wel weer een keer. Ik heb een aantal vriendinnen verteld dat ik een gigolo had ingehuurd. Anders had ik het gevoel dat ik met een geheim rondliep. Ze reageerden allen hetzelfde. Ze vonden het helemaal top dat ik dit had gedaan, tien keer beter dan zomaar een man van



“Soms is het moeilijk om hem niet als goede vriend te zien”

de straat te plukken en niet weten wie je in huis haalt. Ik ben zelf best verbaasd dat ik dit heb gedaan, want vroeger zou ik er nooit aan hebben gedacht. Nu ben ik trots op mezelf, ik vind dat ik dit goed heb aangepakt. Het is een goede manier om warmte te krijgen zonder het hele gedoe van bellen en sms'en dat je achteraf na een afspraakje kunt hebben. Ik zocht intimiteit en seks en dat heb ik voor de volle honderd procent gekregen.”

### Verwennen

De gigolo in kwestie is René, een 38-jarige vrijgezel. “Overdag ben ik zelfstandig ondernemer, in mijn vrije tijd werk ik als gigolo. Maar voor ik dat werd, is er nog een hele weg aan vooraf gegaan. Op mijn eenentwintigste ontmoette ik de vrouw met wie ik veertien jaar heb samengewoond. Na twee jaar kreeg zij door haar werk een burn-out. Ze stelde voor om af en toe seks buiten de deur te zoeken, omdat zij in die periode zelf nauwelijks behoefte daaraan had. Ik was met stomheid geslagen, dat idee was nooit in mij opgekomen. In de weken erna spraken we erover. Ze dacht dat ik niet gelukkig zou zijn als ik maanden zonder seks moest leven. En achteraf denk ik zelf ook dat ik behoorlijk op de proef zou zijn gesteld als we twee jaar niet intiem waren geweest, want zo lang bleek haar burn-out te duren. Ze gaf zelf aan het onderscheid te kunnen maken tussen liefde en genegenheid enerzijds en seks en lust anderzijds. In haar jonge jaren heeft ze veel vriendjes en onenightstands gehad. Ze hecht aan geestelijke trouw, maar is wel makkelijk op seksueel gebied. Via via vond ik een parenclub waar ook alleengaande mannen naartoe mogen. Na mijn eerste bezoek was ik verkocht. Het was de hemel op aarde voor me. Ik bezocht de club bijna elke vrijdag, een heerlijk begin van het weekend. De volgende ochtend vertelde ik mijn vriendin in geuren en kleuren hoe het was geweest. Zij vond het prachtig en gunde mij dit van harte. Toen ze zich na twee jaar weer de oude voelde, vroeg ik

haar of ze ook eens met me mee wilde. De jaren daarna bezochten we gemiddeld twee keer per maand diverse clubs in Nederland en Duitsland. Onze relatie liep uiteindelijk stuk maar dat had niets met erotiek te maken. We zien elkaar nog steeds elke week en gaan gemiddeld eens per maand samen naar een parenclub, ook al zijn we dan niet intiem met elkaar. Toen ik in een tijdschrift las dat een vrouw klaagde over dat ze nauwelijks een gigolo kon vinden, laat staan één die goed was, liet ik dat aan mijn ex zien. Ze vond meteen dat ik dat moest gaan doen. Ik vond en vind het heerlijk om een vrouw te verwennen, dat geeft me voldoening. Ik vond het spannend om te onderzoeken hoe de gigolowereld in elkaar stak en of het bij me zou passen. Daarop besloot ik een nette website te laten bouwen en een prijs te kiezen waarbij vrouwen over de drempel wilden stappen: honderdvijftig euro voor een avond. Als je de reiskosten ervan aftrekt, houd ik daar nauwelijks iets aan over, maar dat geeft niet. Ik doe het ook uit eigenbelang: plezier in bed. Omdat ik met behoorlijk veel vrouwen intiem was geweest, onder meer in de parenclubs, en veel complimenten had gekregen over mijn manier van liefhebben, was ik niet bang dat ik het niet zou kunnen. Mijn ex-vriendin moedigde me ook echt aan om het plan door te zetten.

Ik weet dat voor veel vrouwen de drempel hoog is om een gigolo te bellen, dus doe ik eerst alles via de mail. Veel vrouwen schrijven dat ze na lang aarzelen besloten hebben te mailen en dat ze geen zin hadden om zomaar een man in de kroeg op te pikken. Een afspraak met mij is dan een goed alternatief. In het mailcontact bouwen we een soort band op voor het tot een concrete afspraak komt. Ik stuur eerst foto's van mezelf, eerst zonder gezicht, daarna met gezicht en in ondermode. Door het mailcontact krijg ik al een indruk van haar wensen en ervaring. In driekwart van de gevallen kom ik bij de vrouwen thuis, anders spreken we in een hotel af. Mijn klanten kun je in vier groepen

verdelen: vrijgezelle vrouwen, paren die een trio willen uitproberen, gescheiden vrouwen en getrouwde vrouwen die in een ongelukkige relatie zitten. Al deze groepen zijn ongeveer even groot."

### Kletsen

"Zelf heb ik altijd probleemloze seks gehad. Ik had mij dan ook nooit gerealiseerd dat er helaas veel vrouwen zijn met minder goede erotische ervaringen. Tijdens mijn werk als gigolo ontdekte ik dat veel vrouwen een trauma of blokkade hebben opgelopen. Het geeft me veel voldoening met warmte, liefde en tederheid deze vrouwen weer van seks te laten genieten. Ik ben geen therapeut, maar stel altijd voor even te praten aan het begin van de afspraak. Dan neem ik de spanning weg met een ontspanningsmassage, die als vanzelf overgaat in een erotische massage en uiteindelijk seks. Daarna nog even nakletsen in bed met een drankje erbij en beneden in de woonkamer nog even een kopje koffie na. In de dagen na de afspraak mail ik vaak nog een paar keer, waarbij ik het zelfbeeld en vertrouwen van de vrouwen door complimenten nog een duwtje in de goede richting geef. Ik heb gemerkt dat ik vrouwen wel degelijk kan helpen. Zo was er een jonge vrouw die als gevolg van incest haar gevoel totaal had uitgeschakeld. Dat ik haar weer heb kunnen laten genieten, zal me nog lang bijblijven. Maar ik ben er niet om problemen op te lossen, dat kan ik ook niet in vier uur tijd. Er spelen ook lang niet altijd problemen, de helft van alle afspraken draait alleen om lust en pret in bed. Ik doe het deels voor de kick. De een gaat twee keer per week voetballen en ik doe dit. Iedere keer als ik aanbel vind ik het weer spannend. En ook bij vrouwen die ik minder knap vind, zie ik altijd iets opwindends. Sinds ik gigolo ben, heb ik geen relatie. Ik sta er wel voor open. Als mijn toekomstige vriendin zou willen dat ik stop, zou ik dat doen. Ik zou het jammer vinden, maar begrijpen dat ze dit niet zou accepteren."

### Verlanglijstje

Ook Irene (39) is één van de vrouwen die gebruik maakt van Renés diensten. "Vier jaar geleden ben ik gescheiden. Ik had altijd al een verlanglijstje van dingen die ik graag eens wilde doen en één daarvan was een gigolo inhuren. Dat leek me een leuke extra seksuele prikkeling. Het leek me heerlijk om me eens op en top vrouw te voelen.

Ruim een halfjaar geleden las ik een artikel over René en dacht ik: die ga ik mailen. Toen wist ik nog niet hoe hij eruit zag bijvoorbeeld. Ik vond het spannend om daadwerkelijk contact te zoeken en af te spreken. Ik twijfelde vooral over het feit of ik voor seks wilde betalen. Ik vroeg me af waarom mannen veel makkelijker naar prostituées gaan en ik zo twijfelde. Ik denk dat dat komt omdat vrouwen veel vaker nadenken, alles overwegen, terwijl mannen gewoon ervoor gaan als het hen leuk of fijn lijkt. De mailwisseling was al heel prettig, hij stelde me gerust en mailde nette foto's van zichzelf die echt met respect genomen waren. Er was niets vulgairs aan. Ook toen hij voor de deur stond, had ik een heel veilig gevoel. Ik vond het heel spannend om te wachten tot de deurbel ging, je weet toch waar hij voor komt, maar het is wel een wildvreemde. Het bleek een heel bijzondere, integere minnaar te zijn die zijn vak goed verstaat. Maar ik zat nog wel een beetje met de betaling. Ik had van tevoren bedacht dat ik dat meteen in het begin wilde doen, maar het kwam er niet van. Dus werd het toch na afloop. Gelukkig had ik daar toen geen problemen mee. Dit is iets wat ik mezelf gun. Bij een bezoek aan de masseur of de schoonheidsspecialist betaal je ook achteraf. In het begin had ik twee keer in de week een afspraak met hem, nu is het ongeveer eens per maand. Mijn vriendinnen en mijn broer weten hiervan, ik ben er heel eerlijk over. Ze steunen me en vinden het leuk dat ik dit durf. Ik zei wel een keer tegen René: 'Iedere man na jou heeft een probleem.' René is zo fijn, hij geeft me zo het gevoel dat ik een vrouw ben. Ik voel



me echt bemind om wie ik ben. Maar seks met een gigolo is niet te vergelijken met vrijen met een partner. Daar komt zoveel liefde bij. Met René is het vooral pretseks. Wel vind ik dat het soms bijna therapeutisch werkt. Hij is er helemaal voor mij, want daar betaal ik immers voor. Ik kan me helemaal openstellen voor hem en we hebben ook bijzondere gesprekken. Soms is het moeilijk om hem niet als goede vriend te zien, maar daar ligt de grens. Dat werkt niet. Tenslotte betaal ik aan het einde van de avond en dan weet ik weer precies wat de afgelopen uren hebben betekend. Dan heb ik een heerlijke avond gehad en goed voor mezelf gezorgd. Want ik vind goede, intense seks net zo belangrijk als andere verzorgingsmiddelen voor jezelf. Dit gun ik mezelf echt, anders doe ik mezelf tekort."

Meer info: [www.geniet.info](http://www.geniet.info).

*De namen van Renés klanten zijn om privacyredenen veranderd.*

Wil jij een ervaring delen of je mening geven? Altijd welkom op [www.vriendin.nl/vriendschap/openhartig](http://www.vriendin.nl/vriendschap/openhartig).